



AVI
M4

Hoera, ik kan lezen!

Om zelf te lezen • Om voor te lezen
Met veel tekeningen • Met letters die prettig lezen
ook als je dyslexie hebt

Kemal hoort voetstappen op het dak.
Stemmen en de hoeven van een paard!
Dat zijn vast dieven, denkt Kemal.
Ze willen mijn schoenen stelen!
Papa steekt de haard aan.
Nu kunnen de dieven niet door de schoorsteen.
Een dag later vertelt juf op school over de Sint.
Die kent Kemal niet uit Kosovo.
Zouden het dan toch geen dieven zijn geweest?

LEESNIVEAU

		M	E	M	E	M	E	M	E
AVI	S	3	4	5	6	7	P		
CLIB	S	3	4	5	6	7	8	P	

Sinterklaas, Kosovo

Toegekend door Cito i.s.m. KPC Groep

ISBN 978 90 5116 022 2



Berndes - Van Rijn

Sinterklaas is toch geen dief!

De Vier Windstreken

Sinterklaas is toch geen dief!

Monique Berndes
Melchior van Rijn



AVI
M4





Met dank aan IWAL Instituten voor Dyslexie voor het beschikbaar stellen van het lettertype dat wordt gebruikt in de serie "Hoera, ik kan lezen!". Dit lettertype is speciaal bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen.

Sinterklaas is toch geen dief!

Tekst van Monique Berndes
met illustraties van Melchior van Rijn



Hoera, ik kan lezen!

Bezoek ons op internet: www.vierwindstreken.com. Hier kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief en alle boeken en aanverwante artikelen vinden die leverbaar zijn.

© 2012 De Vier Windstreken, Rijswijk
Tekst van Monique Berndes
Illustraties van Melchior van Rijn
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in België
AVI M4 / NUR 287 / ISBN 978 90 5116 022 2

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



De Vier Windstreken

Sinterklaas is weer in het land.
En de hele klas praat erover.
Nou ja, bijna de hele klas dan.
Kemal praat niet over de Sint.
Hij weet niet eens wie dat is.
Kemal woont hier nog maar net.
Hij komt uit Kosovo en daar komt de Sint niet.
Dat is veel te ver weg.
“Zet jij vanavond ook je schoen?” vraagt de juf.
Kemal kijkt naar zijn schoenen.

Wat is er met mijn schoenen? denkt hij.

Zit er een vlek op?

Zijn ze kapot?

Kemal kan al best goed Nederlands.

Maar soms begrijpt hij nét niet alles...



Die nacht ligt Kemal in bed.
Met zijn schoenen aan!
Papa en mama weten dat niet.
Kemal mag geen schoenen aan in huis.
Maar nu moest hij ze wel aan houden.
Je weet maar nooit of een dief ze komt stelen.
Een dief die Sinterklaas heet!



BONS!

Kemal schrikt wakker.

Wat was dat?

Stap...

Stap...

Stap!

Loopt daar iemand op het dak?

Kemal rent naar de kamer van papa en mama.

Hij knipt het licht aan.

“Ze komen mijn schoenen stelen!” roept hij.

Papa springt van schrik uit bed.

“Wie... wat...”

“**S**SSSSsst, luister,” zegt Kemal.

Papa is heel stil...

En dan hoort hij het ook.

Voetstappen op het dak.

Stemmen en de hoeven van een paard!

“Een hele bende dieven!” roept papa.

“Bel een agent,” zegt mama bang.

Maar papa schudt beslist zijn hoofd.

“Dit los ik zelf wel op!”

Papa, Kemal en mama sluipen de trap af.

“Ze zitten in de schoorsteen!” roept papa.

“Vlug, breng me wat hout, kranten en vuur.”

